

Arnoud van Overbeke, *Anecdota sive historiae jocosae* (ca. 1670)

Bron: <https://historiek.net/historische-moppen-deel-5-vroegmoderne-tijd/51078/>, geciteerd is daar Rudolf Dekker en Herman Roodenburg, *Anecdota sive historiae jocosae: een zeventiende-eeuwse verzameling moppen en anekdotes* van Aernout van Overbeke. Amsterdam: Meertens Instituut, 1991, p. 111.

Een bedelaar staat voor de deur van een rijke, ongetrouwde dame te jammeren en te klagen dat hij zo'n vreselijke honger heeft. Eén stukje brood, dat is alles wat hij wil hebben. De dienstmeid gaat naar haar bazin om te kijken of er iets te regelen valt. 'Wat?', reageert de rijke dame, 'geef die arme drommel toch een heel brood!'

De vriend van de rijke vrouw, die haar jarenlang het hof gemaakt heeft, is toevallig bij haar op bezoek en verzucht: 'Die bedelaar is een enorme geluksvogel! De eerste keer dat hij hier komt krijgt hij meteen een heel brood, terwijl ik jarenlang alleen maar gevraagd heb om een sneetje, en tot nu toe nog helemaal niets gekregen heb.'