

Voorbeeld van een parodie

Bron: https://www.dbnl.org/tekst/_vee001veel01_01/_vee001veel01_01_0027.php

<p>Claes van Nobis, van Hemelrijck drie mijlen, Abt van Amfra, ongalijck by wijlen, Ghecoren by de gratie van Gode Eendrachtich den leuenden by den doode, [...] Om nu te beslyten met corte woorden Alle de statuten van onser Oorden [...] Blijft de Kanne altijd ghetrouwe Soo mach het v int eynde berouwe, Hout Kannen, ende kruycken eeuen schoon Soo en sullen v niet bijten de Vloon,</p>	<p>Claes uit de Hel, drie mijl van de hemel verwijderd, de Abt van de Wijnkruik, die zich af en toe te buiten gaat, werd gekozen bij de gratie van God, door zowel de levenden als de doden.</p> <p>Hij stelt nu, met weinig woorden, alle bevelen van onze orde vast:</p> <p>Blijf altijd trouw aan de drank. Daar kan u aan het einde spijt van krijgen, maar stop voor nu niet met drinken, zo zult u ook niet gepakt kunnen worden door de vlooiën.</p>
---	---